



Välkommen till sommarföreläsning i S:t Olofs Kapell måndagen den 15 juni kl 18.30

Halmstad för 50 år sedan

1965 är ett spännande år då begreppet mods börjar diskuteras även i Halmstad. Förståelsen för modern popmusik och långhåriga pojkar är inte så stor bland de äldre. De engagerar sig mer i stadens omvandling samt frågor om bostadsbrist och

arbetskraftsbrist. Många åker med *Prins Bertil* och *Hein Godenwind* till Danmark och handlar. Mellanöl kan de däremot börja köpa i livsmedelsaffärerna under hösten till glädje för stadens två bryggerier.



Anders Bergenek berättar om livet i vår hemstad 1965

Avgift 100 kr som betalas på plats
och går till Kapellföreningen
och inkluderar fika efteråt ute på tunet.

Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!



Halmstadbor före oss porträtteras i ny skrift

Västra kyrkogården gömmer minnen av människor som levt och verkat i vår stad före oss. Denna rofyllda oas är vacker under alla årstider och inbjuder till promenader. Gravstenarnas inskriptioner sätter fantasin i rörelse och man funderar över dem som döljs bakom namnen

och titlarna. Kerstin Wedin, Lennart Lundborg och Sven Johansson låter några av de gravsatta träda fram ur skuggorna - vilka var de och hur levde de?

Läs om kvinnorna som räddades ur andra världskrigets
fortsättning på nästa sida.....

koncentrationsläger men dog efter ankomsten till Halmstad, på tröskeln till friheten. Stifta bekantskap med redaktör Ludvig Danström, vars devis ”Allt för samhället” är inhuggen på gravstenen, och vaktmästare Karl Rask, trogen HBK:are som ofta sågs med sin kvast på Öster. Politikern Hilma Hofstedt porträtteras, liksom Maria von Sydow, som arbetade bland sjuka och utsatta i vår stad.

Totalt presenteras ett 30-tal kända och mindre kända personer i vad som är femte delen i Gamla Halmstads skriftserie.

Föreningens förhoppning är att skriften ska göra en vandring på kyrkogården innehållsrik och skapa intresse för personhistoria. En karta gör det lätt att finna gravarna. Skriften utkommer i samband med Gamla Halmstads sommarmöte i S:t Olofs kapell.

Kerstin Wedin

Stort engagemang kring Bastionen



Foto: Christel Ek

Gamla Halmstads vårmöte slog publikrekord när programmet tog upp Idéer kring Bastionen. Ingegerd Sahlström stod för en historisk återblick på Norre Katts park som i mer än 150 år varit en omtyckt oas för stadens invånare. Hon berättade om de fina blomsteranläggningarna och de olika evenemangen som ägt rum där, och kom in på den arbetsgrupp som 1982 utformade ett program som var tänkt att blåsa liv i parken och Bastionen. Resultatet blev magert.

Pensionärsuniversitetets studiecirkel om Halmstads utveckling presenterade ett ambitiöst program för hur en förändrad Bastion skulle förbättra parkens anknäpning till staden. Som det nu är tar staden ”slut” vid Norre Port – turister och vi andra ser inte den vackra parken, eftersom den döljs av de stora vallarna på ömse sidor om porten. Sonja

Bjärudd och Jan Sjöström visade bilder på hur fint parken före Bastionens tillkomst anslöt till Storgatan, något som fick många i publiken att sucka nostalgiskt. Utblickarna i och över parken var då mycket bättre än idag. Det viktigaste är enligt deras åsikt att parken får visa ansiktet mot staden, vilket betyder att vallarna vid porten måste åtgärdas. Rent vansinne alltså, menade de, att en majoritet av kommunpolitikerna är på väg att godkänna ett långtidskontrakt för en restaurang i vallen! Då låser man ju för lång tid möjligheten till en radikal förbättring.

De inbjudna politikerna Anders Rosén och Henrik Oretorp stod dock på sig och menade att en restaurang skulle dra folk till den ödsliga Bastionen. Hur det går ihop med visionen om att kunna stå vid Norre Torg och blicka ut mot parken är oklart, eftersom en sådan utblick fordrar att vallen med den blivande restaurangen försvinner. De redovisade en mängd idéer om förbättring av innerstaden, som visst är intressanta, men nu skulle det ju handla om Bastionen. Slutatserna av deras resonemang: att förändra Bastionen tar tid, kostar mycket pengar och det finns byggnadstekniska svårigheter kring Norre Ports stabilitet. Men det verkade som om de åtminstone kunde tänka sig att börja plana av plåtarna.

Publiken var på hugget, frågor ställdes, applådaskorna rungade och till och med burop hördes. Att Halmstadborna älskar sin port och sin park står helt klart, likaså att de flesta anser att tiden för länge sen är mogen när det gäller att ta ett helhetsgrepp på området.

Kerstin Wedin

Stora Torg har varit en mötesplats för Halmstadbor i flera hundra år. Här kan man handla middagsmaten, träffa bekanta, lapa på en glass eller bara slå sig ner på en bänk. Dessa bilder är från 1960- eller 70-

talet. Kanske är det någon i läsekreten som känner igen de avbildade personerna? Hör gärna av er till oss i så fall!



Föreningens vårmöte med tema Bastionen blev riktigt lyckat. Immanuelskyrkan var nästan fullsatt och engagemanget var stort.

Vi som var på plats fick först en historisk tillbakablick över området med Bastionen, Norre Port och Norre Katts park, sedan blev nog alla inspirerade av de visioner som Pensionärsuniversitetet redovisade i sitt föredrag.

Man påpekade noga att man inte har ett färdigt förslag på hur området bör göras om utan endast idéer och förslag på förbättringar. Därefter tog Henrik Oretorp och Anders Rosén plats på scen för att ge sin syn på vad man bör göra med denna försummade del av staden. Nu framkom verkligen engagemanget i publiken, det blev många frågor och mycket diskussioner kring Bastionen och vi fick höra både applåder och burop.

Nu blir det ingen nattklubb i östra valvet, och det är vi många som är glada för, men vårt engagemang beror inte på att vi vill stoppa en nattklubb utan på att vi vill att Bastionen skall göras om.



Förenings-
Ordföranden
har ordet

Bastionen i nuvarande utformning avgränsar centrum från Norre Katts park och norra förstaden, att ta bort vällen öster om Norre Port och öppna upp mot Norre Katts park borde vara det första man skall göra. Sedan kan man fortsätta med att ta bort betongen på Bastionkullen och sänka den några meter.

Detta borde vara genomförbart till en överkomlig kostnad och skall inte behöva utredas i ytterligare decennier. Sedan måste det finnas en verksamhet som lockar folk till platsen, men självklart skall en restaurang ligga på Bastionkullen och inte i ett betongvalv utan fönster inne i vällen, och inte i ett läge som förhindrar all ombyggnad av Bastionen.

Låt oss nu hoppas att det finns politiker i Halmstad som ser engagemanget för en förnyelse av Bastionen och ser till att det inte dröjer ytterligare 30 år innan en ombyggnad kommer till stånd.

Sven Jobansson



Stenbrotten som blev Simstadion

Det populära utomhusbadet är mycket uppskattat - det är vackert, bjuder på skön motion och har fri entré.

1837 började stenbrytningen vid Kohallsklippan vid Västra stranden. De stora stenblocken användes för att bygga hamnar vid Nissans utlopp för att få bort sand och slam som var besvärligt för sjöfarten.

Stenbrytningen och hamnförbättringen pågick i olika etapper och resultatet blev två stenbrott, som så småningom vattenfylldes av källor och havsvatten som slog in vid stormarna. Brottet användes från början av 1900-talet som badplatser.

Det västra brottet var djupast och blev Simstadions basäng. Det östra, Kattabrottet, blev det nuvarande grönområdet.

1923 arrenderades området av Halmstads Bollklubb för en krona om året och användes för den nymodiga simsporten

och simmarna inrättade en 50 meters bana där. 1932 bildades Simklubben Laxen. 1935 började Laxen bygga Simstadion, som de närmast följande åren också fick åskådarlåtare, omklädningsrum, kontor och anordning för svikthopp.

Klubben lade ner ett stort arbete, som tog mycket kraft och pengar. Den 1 april 1944 övertog kommunen genom dåvarande idrottsplatsstyrelsen Simstadion.

Det populära utomhusbadet är mycket uppskattat – det är vackert, bjuder på skön motion och har fri entré.

Kerstin Wedin

Källa: Sven Aremar, Kors och tvärs i tid och rum. 1991, s. 275-279.

Museets stadsvandringar—torsdagar kl. 18.30. Fri entré.

Stadsvandringarna är ett populärt inslag i Halmstads sommarliv. Sedan 1970-talet bjuder Hallands Konstmuseum på kostnadsfria tematiska turer genom stad och historia. Samlingsplatserna skiljer sig åt, men tiden är alltid densamma - torsdagar kl 18.30.

21/5 Halmstads historia som jag minns den – en historisk vandring genom seklerna Ciceron Johan Dahnberg, intendent Hallands Konstmuseum. Samling vid Norre Port.

28/5 Övraby och Sperlingsholm – det äldsta Halmstad. Obs! Cykeltur, medtag egen cykel. Ciceron fd länsantikvarie Lennart Lundborg. Samling vid Hallands Konstmuseums entré.

4/6 Ernst Wigforss – en färgstark politiker från Halmstad med eget torg. Ciceroner Björn Lind och Mats Lundqvist från Ernst Wigforssföreningen. Samling Norre Port.

11/6 Med dunder och brak, Halmstads dolda befästningar - en arkeologisk vandring med nya fakta. Ciceron Fredrik Larsson, arkeolog Kulturmiljö Halland. Samling vid Norre Port.

18/6 Hela Sveriges luftvärn – en unik vandring i den nationella luftvärnssamlingen. Hur vårdas vårt militärhistoriska arv i Halmstad? Ciceroner rustmästare Christer Fält och museichef Caroline Mårtensson, Garnisons- och Luftvärnsmuseet. Samling vid magasinen på Skedalahed.

25/6 Hallandsgården 90 år – historia och framtid för ett friluftsmuseum i tiden. Ciceron Johan Dahnberg, intendent Hallands Konstmuseum. Samling vid dansbanan.

2/7 Sex lögnare och tre vita sanningar – vad är sant och vad är falskt? Gå med på en dramatiserad frågesportsvandring genom Halmstads historia. Tävla och vinn när vår galnaste stadsvandring går in på sitt fjärde år! Ciceron Johan Dahnberg, intendent Hallands Konstmuseum och författaren Peter Björk. Samling vid Slottet. Samarr. Halmstads Kvartersteater.

9/7 Krångel med kyrkorglar – inte bara en modern historia i St Nikolai kyrka. Ciceron kyrkoarkivarie Peter Lundqvist. Samling vid stora ingången.

16/7 Primus Vicus – en nybyggd medeltidsby utanför Halmstad. Ciceroner Anna Lindqvist och Ulrika Stejner Olsson, Primus Vicus. Samling vid parkeringen i Jonstorp (för vägbeskrivning se info på www.primusvicus.se)

23/7 Jubileumsvandring Halmstads Internationella Gatuteaterfestival – 20 år av minnen, scenkonst och framtid. Ciceroner festivalansvarig Ulf Andersson och Benoit di Marco. Start vid café Rotundan i Norre Katts Park.

30/7 Öl, pannor och tegel – Bryggarstaden Halmstads historia. Ciceron lokalhistoriker Bengt Blom. Samling vid Kulturskolan (Östra Bryggeriet).

6/8 Slottsmöllan – industrihistoria och tjänstesamhälle i anrik kulturmiljö. Ciceron Björn Ahnlund, bebyggelseantikvarie Kulturmiljö Halland och Christer Jacobsson, Slottsmöllans Fastighets AB. Samling vid gamla portvaktarbostaden (infoskylten) vid infarten.

13/8 Norre Katts park förr och nu. Ciceroner fd länsantikvarie Lennart Lundborg och fd trädgårdstekniker Runo Graveleij. Samling vid Norre Port.

20/8 Galgbergets natur, kultur och historia - bland svampar, soldater och galgar. Följ med på en allsidig promenad på Galgberget. Ciceroner naturguiden HG Karlsson och Anders Sträng från Garnisons och Luftvärnsmuseet. Samling vid dansbanan på Hallandsgården.

Fler stadsvandringar. Begränsat antal platser. Endast förköp via Turistbyrån i Halmstad, Fattighuset (vid Lilla Torg).

Bomber och granater - om fästningsstaden Halmstad. Familjevandring där vi letar rester och berättar om hur en dansk fästning plötsligt blev svensk.

Måndagar 6/7-3/8 kl 18.30. Kostnad 70 kr/vuxen, 30 kr/barn (upp till 15 år).

Historievandring - lär känna stadens förflutna. Hus, platser och människor från förr och nu i en spännande färd från stadens äldsta tid till idag. Tisdagar 7/7-11/8 kl 18.30. Kostnad 70 kr/person.

HALLANDS KONSTMUSEUM

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!

Andersson, Ola, Halmstad
Bengtsson, Christer, Varberg
Busch, Reinhard, Halmstad
Carlsson, Bengt G, Stockholm

Galvarino, Gallardo Klenner, Halmstad
Gärdfors, Bengt, Laholm
Hansson, Stefan, Halmstad
Johansson, Christer, Halmstad

Larsson, Ingvar, Halmstad
Westergren, Mauritz, Halmstad
Stödjande medlem:
Gärdfors, Inger, Laholm

Hemsidan

www.gamlahalmstad.se

Vår ambition är att ständigt uppdatera hemsidan så att innehållet fortlöpande förnyas.

Öppettider på kansliet

Vår kanslist Christel Ek har semester den 28 maj till den 6 juli.



HalmstadBudet är ett informationsblad för Föreningen Gamla Halmstads medlemmar.
© Föreningen Gamla Halmstad och respektive författare. Med stöd av Kulturnämnden i Halmstad.
Layout: Christel Ek.

Tryck: Fototryck, Halmstad 2015.
FGH, Fredsgatan 5, 302 46 Hstd. Tel: 035-21 40 40.
Hemsida: www.gamlahalmstad.se
E-post: info@gamlahalmstad.se
Kansliet är öppet månd-fredag 9-14.